

חינוך בצל מלחמה כך מחזקים את החוסן של הילד



לחמה המתמשכת בחודשים האחרונים הביאה את העם היושב בציון להתמודד עם שאלות רבות בנושאים רבים. יותר מכל מתמודדים רבבות הורים עם שאלות ובידורים בתחום החינוכי, הרגשי והחברתי. אין זה סוד כי המוני ילדים מצאו את עצמם מתמודדים עם חדרות רבות. לצד זאת אנו רואים הורים רבים השואלים את עצמם שוב ושוב: מה בעצם אמור להיות התפקיד שלנו בזמן המלחמה? מה אנו אמורים לעשות אם הילד מגלה חרדות בחיי היומיום? ובעצם, מה אני חנו אמורים לעשות אם אנחנו בעצמנו נתונים בחרדה מפני הבאות? איך אפשר לעבור את התקופה הזו בשל-וות הנפש וברוגע מתבקש? והאם יש לשתף את הילדים במידע הכואב המגיע מזירת הקרב?

רשימת השאלות הרבות הנמצאות על לוח לבם של המוני הורים, שאינם יודעים במדויק את אשר עליהם לעשות ואולי לא לעשות בימים אלו של מלחמה, כאשר בחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה. הדילמות החינוכיות עולות ומעפילות על השאלות האחרות, ואת זעקת ההורים המתמודדים והילדים הרגישים אנו שומעים מקצה הארץ ועד סופה. פנינו לשוחח עם מחנכים דגולים העוסקים בתחום החינוך זה שנים רבות: הרב פנחס ברייער שליט"א, מחשובי בכירי אישי החינוך בדורנו; והרב דוד רוזנברג שליט"א, מייסד מכון 'עולמות' ומפתח שיטת מרגו"ע. בנוסף, שוחחנו עם הרב אברהם מנחם אייזנבאך שליט"א, מייסד 'מגדלור' - המרכז הרגשי הגדול במגזר החרדי

נכון ואמתי הוא מקום מיוחד בו מכינים את הילדים לקראת החיים שלהם בשנים הבאות, ולכן כל דבר הנעשה בין כותלי הבית אמור להיעשות באווירה נכונה.

”לדוגמה: בכל ערב בשעה 7-8 בערך יש בבית אווירה של השקט ילדים, והאווירה הזו פירושה: נעימות, סביבת, הרעפת חום ואהבה, שלוה ורוגע, עד שהילדים עוצמים את עיניהם לשנת הלילה. זוהי רק דוגמה קטנה וקלה אחת מני רבות בכל חיי היומיום המתרחשים בתוך הבית, וכמובן שהאווירה הזו משליכה לכל התחומים שהילדים בודקים את ההורים ועוקבים אחריהם בשבע עיניים - איך הם מגיבים בזמן לחץ? האם הם כועסים על כל דבר קטן? האם הם יוצאים מהכלים במצבים מסוימים? וכן הלאה.”



הרב ברייער מדגיש, כי חשוב לו להבהיר את הנקודה המרכזית הזו שהיא אבן יסוד לגיוול נכון של הבית, ולכן הוא מביא דוגמה מבעלי תשובה או כאלה שגדלו בפנימיות ולא ראו בית יהודי אצלם בבית ולכן הם מאוד מתקשים להבין את הפרטים הטכניים החיוניים לקיומו של בית נכון. הוא מספר, כי לו אישית אמר פעם כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א להשתדל להכניס לתוך הבית לתקופה קצרה בעל תשובה שעמד לפני שמחת נישואין, כדי שיחוש וירגיש וינשום אווירה של בית יהודי, 'א אידישע שטוב'. את ההקדמה הזו אני

אצל הילד והנער גדולה הרגישות למצב חרום, והדבר מציב אתגר בפני כל הורה כיצד לחזק את חוסנו הנפשי של הילד. הרב פנחס ברייער, מבכירי אנשי החינוך; הרב דוד רוזנברג, מייסד מכון 'עולמות' ומפתח שיטת מרגו"ע; והרב אברהם מנחם אייזנבאך, מייסד 'מגדלור' - המרכז הרגשי לחינוך ונפש, עונים על השאלות החינוכיות לכל הורה. חינוך בשעת חרום - לגזור, לשמור ולעשות

מאת: יוסף מאיר האס

”ילד בריא הוא תוצר של חינוך טוב במוסד ובבית! בעצם הנושא הזה תמיד מתחלק בין ההורים בבית לבין המחנכים במוסדות, כי המוסד מכין את הילדים לחיים בחוץ ואילו הבית מכין אותם לחיים בפנים. זו לא חלוקה של 100 אחוז, אבל בגדול זו החלוקה המציאותית. לעומת זאת, ההבדל ביניהם הוא גדול, ולדוגמה: במוסד מחנכים את הילדים שהשעה 8 בבוקר היא 8 בדיוק, אחרת האוטובוס נוסע והילד מאחר את הגעתו לתלמוד-תורה. במוסד יש חתות סבלנות ויותר מחויבות לעמוד ביעדים ובזמנים, ולעומת זאת בבית גם יש שיען אבל הוא חייב להיות גמיש לצד הגבולות והגדרים. אדרבה, בית שהילדים נרדמים באותו רגע בו הם מתבקשים, צריך לבדוק בדחיפות מה קורה שם...”

כשאנו מדברים על תקופת המלחמה: היכן נמצאת החלוקה בין הבית למוסד?

”את החוסן הפנימי של בטחון ושלוות נפש מקבלים בבית ולא במוסד”, קובע הרב ברייער. ”רק ההורים הם אלו שיכולים להשפיע על הילדים רוגע או לחץ, שלוה או חרדה. אמר לי אחד המלמדים בתלמוד-תורה בבית שמש, שהיתה אזעקה אצלם לפני מספר ימים, והוא נוכח לראות כי הילדים כבהולים ביותר היו אלו שהוריהם הגיעו לקחת אותם כעבור 10 דקות...”

”ההסבר בכך פשוט: אם ההורים מגיעים לקחת את הילדים בבהלה מהמוסד בגלל האזעקה, זאת אומרת שגם בבית הם לחוצים ומלחוצים את כל הסובבים אותם, ולכן אין זה פלא שהילדים שלהם נבהלו ופרצו בבכי היסט” רי רק מלשמוע את האזעקה. לעומתם, היו ילדים רבים אחרים שלא נבהלו ולא נחרדו ובוודאי שלא פרצו בכך, אלא נכנסו ברוינות לתוך המרחב המוגן כפי ההנחיות של גורמי הבטחון, וזהו.”

”אם תרצו להתנסח במספרים ובאחוזים, נגדיר זאת כך: כל מה שקשור לחוסן נפשי מקבל הילד 90% בבית ו-10% במוסד, כי תלמודי התורה והישיבות חייבים להמציא שייך הלאה גם כשיש אזעקה ולנהל שגרה למרות אווירת המלחמה, כך שקשה להתייחס באופן פרטני לכל בעיה והתמודדות של ילד או בחור. אבל בבית מקבל הילד את מלוא תשומת הלב על כל פרט קטן כגדול.”

אם ההורים הם אלו הנותנים בעיקר את החוסן הנפשי לילדים, איך באמת מצליחים לשמור על אווירה רגועה בבית גם בתקופות קשות כדי שהילד באמת יקבל את החוסן הנפשי לו הוא כה זקוק בימים אלו?

”זו שאלה מצוינת ומבוקמת, כי אנחנו באמת הורים לילדים, אבל זו לא סתירה למציאות בה אנחנו נתקלים בחוסר אונים ובחוסר מידע לקראת המהה כבר דיברנו על מציאות הווה כזו כפי שהיתה בבוקר יו"ט שמחת תורה, כאשר כמה אלפי נערים עותיים מצליחים לפרוץ גדר גבול אימתנית שנבנתה בעמל של שנים ובהשקעה של מיליארדים, מה שמביא באופן ישיר לערעור הבטחון

האישי והפנימי של כל יחיד ויחיד על אדמת ארץ ישראל. ”ולכן, העובדה שאנחנו אברכים נשואים ולובי שים שטריימל בשבת לא אומרת שאנחנו חסונים גופי ניה ונפשית כדי להכיל ולקבל בשלוה ובהבנה מקרים טראומטיים שכאלו. מה כן עושים כדי לשמור על אווירה רגועה, וכדי שאכן יהיו לנו את הכוחות להעניק לילדינו את החוסן הנפשי? הולכים לקבל כוחות! יש כאלו שהם יותר חסונים במצבים כאלו בגלל אמונה חזקה ואופי טבעי, אבל הורים עם חרדות או נפש חלשה ועדינה צריכים ללכת לקבל ייעוץ ולשאוב כוחות ממקורות אחרים.

האם מומלץ להורים לקבל טיפול והדרכה למצבים כאלו?

”לא הייתי מתנסח בצורה שכזו 'קבלת טיפולים', אבל כן הייתי ממליץ ללכת להתייעץ עם רב הקהילה או חבר טוב, לספר על המצוקה הפנימית ולשאל מה אפשר לעשות. אין לנו ברירה אחרת: אנחנו חייבים להיות חזקים בשביל עצמנו ובשביל ילדינו.”

עוד לפני ההליכה לייעוץ ולקבלת טיפול: מה יש לכם להגיד להורים המתמודדים עם חרדות ומצוקות נפשיות לאור התקופה הסוערת?

”הכי טוב היה אם נפקח עיניים ונביט קדימה בעיניים חיוביות”, אומר הרב ברייער. ”הטיפול הטוב ביותר הוא המבט המציאותי שזו צרת רבים והמצב הוא לא מצב של יחיד באופן פרטי אלא משהו כללי של עוד מיליונים רבים המתגוררים יחד אתנו בארץ הקודש. אם ניקח לדוגמה את תקופת הקורונה, הרי גם באותם ימים היתה טראומה של אנשים מתים ר"ל וכולנו היינו סגורים בבתי תקופות ממושכות, והנה גם אז היו רבים שהיו בטוחים כי העור לם הגיע חס וחלילה לקצו והשמש לא תורח יותר, אבל בחסדי שמים הצלחנו לעבור גם את התקופה הקשה הזו וכמעט לא מוצאים כיום אנשים שנתרו עם צלקות נפשויות מאז, כי ההתמודדות היתה אז קולקטיבית וכולנו יחד עברנו את התקופה.”

”גם עכשיו המצב הלא-פשוט בארץ הקודש הוא מצב קולקטיבי, כולנו סובלים וכולנו מתמודדים, כך שבאופן טבעי הציבור יותר חזק ועמיד להתמודדויות האלו. אבל מכל מקום, אין זו סתירה לכך שאם משהו חרד ומגלה מצוקה מפני החדשות היומיות, שייך לקבל עזרה, ייעוץ והכוונה. ושבו: זה שאנחנו בוגרים לא אומר שאנחנו יותר חסונים.”

לא להירתע מטיפול

עד כמה חשוב לקבל ייעוץ וטיפול בימים כאלו? ”לא באתי להפחיד כאן אף אחד, אבל כל אחד מבין שאם ההורים לא מטפלים בעצמם נגזר דינה של משפחה שלמה לחרדות ותהלות יומיומיות לחינם. הילדים תמיד מביטים כלפי מעלה אל ההורים ולומדים את תגובותיהם

בית בריא - ילד בריא

עד כמה צריכה להיות מידת האחריות של ההורים בתקופה הזו? והאם האחריות מתחלקת גם על המחנכים במוסדות הלימוד?

הרב ברייער ממקד בתשובתו ומכריע באופן ברור:

