

# הרב פירר'

# של עולם החינוך והנפש

כיצד ייתכן שדווקא במקום שבו מתעצבת נשמתו של דור העתיד אנו נתקלים לא אחת במציאות המלמדת על שטחיות מופלגת והיעדר חשיבה מושכלת? • **ערב חג הפסח תשע"ט נועד 'המבשר' לשיח חינוכי מעמיק ומרתק עם השם החם ביותר בעולם החינוך והנפש, הרב אברהם מנחם אייזנבאך, יועץ חינוכי בכיר ורבי־תחומי ומנהל ומייסד המרכז 'מגדלור' • מהו שורש הבעיות החינוכיות, כיצד 'נינעל עליהן', ובאיזו מתכונת נוביל אותן לפתרון המושלם? ארבע קושיות והגדה בהירה אחת - והגדת לבנך - גרסת מגדלור'**



יעוץ חינוכי רב תחומי בהכוננת הרב אברהם מנחם אייזנבאך

# הרב פירר'

כיצד ייתכן שדווקא במקום שבו מתעצבת נשמתו של דור העתיד אנו נתקלים לא אחת במציאות המלמדת על שטחיות מופלגת והיעדר חשיבה מושכלת? • **ערב חג הפסח תשע"ט נועד 'המבשר' לשיח חינוכי מעמיק ומרתק עם השם החם ביותר בעולם החינוך והנפש, הרב אברהם מנחם אייזנבאך, יועץ חינוכי בכיר ורבי־תחומי ומנהל ומייסד המרכז 'מגדלור' • מהו שורש הבעיות החינוכיות, כיצד 'נינעל עליהן', ובאיזו מתכונת נוביל אותן לפתרון המושלם? ארבע קושיות והגדה בהירה אחת - והגדת לבנך - גרסת מגדלור'**

אף ייתכן שדווקא בתחום הכל כך רגיש ומסוכן, בשנים הכי קריטיות לניצוב האדם, אנחנו מרשים לעצמנו לעשות הנחות ולהסתפק במדיניות של עמימות. של ערפל כבד. של הדחקה 'שיהיה טוב'. הרב אייזנבאך בראיון מעמיק עם 'המבשר'

כלפי מטה, דדרוהו למקום לא מודעים, הרוחק הרוחק מער למה של תורה.

הרב אייזנבאך והצוות המטפל לא איבדו זמן. תחילה אובחנה התופעה באמצעות כלי אבחון מקצועיים. לאחר מכן שובץ שלמה חיים לטיפול ייעודי-רגשי. במקביל נבחר אברך שהותאם במיוחד למשימה הרגישה כדי ללוותו.

לאחר הפצרות ומסע שכנועים לא פשוט, שוכנע שלמה חיים לחזור לישיבה במתכונת מסוימת לצד לימוד יומיומי עם האברך החדש. הישיבה המשותפת של השניים כללה תמהיל של שיחות נפש, הקניית כישורי למידה ולמידה מאתגרת.

ההפתעה היתה עצומה. לאחר שמונה חודשים שלמה חיים הפך לאחד מחשובי הבחורים בישיבה המפורסמת. שנה נוספת חלפה, והאברך נפרד ממנו לשלום לאחר שהבין כי מטרתו הושגה. שלמה חיים החל להצמיח כנפיים והחל לפרוה בכוחות עצמו לתפארת הוריו ומוריו. לפני כשנה, כסייעתא דשמיא מרובה, הוא הקים משפחה לתפארת.

"הסיפור הזה, אותו ליוויתי לאורך כל התקופה, חרוט על לוח ליבי באותיות של אש", מספר הרב אייזנבאך בשיחת ממש את מיוחדת ל'המבשר'. "הוא הצליח להיחקק בליבי ולהגדיר באופן המיטבי ביותר את חינוניות ההשתקעות שלנו בעולם הישיבות".

לאורך כל השיחה תוהה הרב אייזנבאך בדבר היעדרה של המודעות בקרב ההורים שאינם נותנים דעתם באופן מספק אודות התאמת הישיבה המתאימה לבנם יקירם בט־רם שנת הלימודים.

"היכן ההתאמה החינוכית? היכן ההתאמה לרמה הלימודית? היכן שיקול הדעת המתבקש של ההורים אודות אופיה של הישיבה מול אופיו של הילד או הבחור? היכן הקשים ההתנהגותיים האם קיימים או לא? היכן שאלת הת-מהיל הקיים בישיבה הרלוונטית? היכן השאלות הבסיסיות

שאנחנו אמורים לשאול בטרם נשבץ את הנשמות אותן גידלנו בכפפות של משי במשך שנים?," הוא תוהה.

"אין יכול להיות שדווקא במקום שבו מתעצבת נשמתו של דור העתיד אנו נתקלים לא אחת במציאות המלמדת על שטחיות מופלגת והיעדר חשיבה מושכלת. אין ייתכן שדווקא בתחום הכליכך רגיש ומסוכן, בשנים הכי קריטיות לעיצוב האדם, אנחנו מרשים לעצמנו לעשות הנחות ולהסתפק במדיניות של עמימות. של ערפל כבד. של הדחקה 'שיהיה טוב' כי תמיד יהיה טוב – במקרה הטוב, ובמקרה רה הפחות להפקיד גורל ילדינו בשיבוץ נטול התאמה מקצועית?".

הרב אייזנבאך המשיך להלוט מנהמת לבו. "בעל ההגדה, כבר לפני מאות שנים, לימד אותנו על הצורך החיוני בשדה החינוך להבדיל ולהגדיר בין אחד לשני, ללמוד את צרכיו, משאלותיו ושאלותיו של כל אחד ואחד וכדי להשיב טוב יותר על השאלות. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: החכם, הרשע, התם ושאינו יודע לשאול. לחכם בעיה משלו ותי שובה משלו, כך לרשע ולכל השאר. תשובת החכם לעולם לא תהלוט את שאלת התם, והמסר המועבר לרשע יפול על אוזניים ערלות לוי יונח בפני זה שאינו יודע לשאול. לכל אחד שאלה משלו, תשובה משלו, טיפול מיוחד משלו. רק כך זה אמור לעבוד.

"מה שכליכך מובן לנו ופשוט בבואנו לרכוש דירה, לחפש שידוך לילד, לפתור בעיה רפואית ל"ע או לרכוש מכונית, משום־מה פחות מובן לנו בבואנו לשבץ סיוע לימודי לבנינו הצעיר בישיבה. באופן אבסורדי לחלוטין, ההיגיון של הורים רבים מניח שכולם ראוים לכולם. התר-פעה הזו חייבת לקבל תפנית. פשוט חייבת".

### התחנה האחרונה

קצת רקע אודות השם החם ביותר בעולם החינוך והנפש - הרב אברהם מנחם אייזנבאך. הרב אייזנבאך הוא

יועץ חינוכי בכיר – רבי־תחומי ומנהל ומייסד המרכז 'מגדלור' – המרכז לייעוץ חינוכי רבי־תחומי המנוהל בהכוונתם ובליווים האישי של גדולי ישראל. בנוסף לכך משמש הרב אייזנבאך אף כמשגיח רחני בישיב"ק סאטמאר בבני ברק. מזה שנים עוסק הרב אייזנבאך בעולם החינוך והנפש ובהכוננה פרטנית וכוללנית של הורים ורמ"ים פרטיים, מל־מדים ואנשי חינוך. לאורך השנה הוא מלווה סביב השעוץ מאות בחורים וילדים בצורה פרטנית, מטפל ויועץ חינוכי במסודות חינוך רבים בבני ברק.

בשל ידיעותיו הנרחבות בשדה החינוך והכרת השטח הישיבתי מקרוב, מנהיל מוסדות והורים לתלמידים נעורים בו לטובת שיבוץ ילדיהם לישיבות, ולאחר ייעוץ והתאמה מקסימאלית של הבחור או הילד העולה זה עתה לישיבה קטנה. במסגרת עבודתו הוא אף משמש כמאבחן רגשי, ומ־עת לעת מעביר הרצאות, סדנאות והכשרות בתחום החינוך והנפש.

על השולחן לצדו ממוקמת ערימת דפים שהוגשה באותו בוקר לטיפולו. מדובר במקרים קשים מעשרות ישיבות שהובאו לטיפולו וזכות לטיפולו המסור. בעולם הישיבות יש המכנים אותו 'הרב פירר של עולם החינוך והנפש', אבל הוא בוחר להצטנע.

"איני עוסק בתארים או בדימויים ואנחנו לא כאן כדי לקדם מכירות. אנחנו כאן כדי לחולל את השינוי בעולם הישיבות. לחולל את המהפך במודעות של ההורים, ברע־נון תפיסת החינוך של עולם הנער החרדי. זה מה שאנחנו עושים מדי יום וזוכים ב"ה לסייעתא דשמיא מרובה", הוא אומר.

"אני כאן כדי לטפל בשטח האפור, שלדאבון הלב אמור היה להיות קידמת הבמה אצל כל הורה ומחנך אך נדחק לקרן זווית בשל טרדות הזמן. אני נמצא כאן כדי להעניק מענה להורים שמוציאים עשרות אלפי שקלים על טיפולים ורק מעמיקים את הבלבול והתסכול. אני נמצא כאן כדי

להבריא נשמות, כדי להביא נפשות לייעודן הנכון בעולם הישיבות".

לשם כך, הוא מבהיה, מומלץ לבצע 'אבחון התאמה' בטרם יבצע הילד או הבחור את צעדו הראשון בעולם הישיבות. "ב"ה, בשל ניסיוני רב השנים, מאות הורים מגיעים אלי להתייעץ ולבצע 'אבחון התאמה', וכדי לקבל החלטה מושכלת לאיזו ישיבה או לאיזה ת"ת יש לשבץ את ילדיהם. מבחינתך, זה א"ב של הורה הדואג לעתיד בנו".

זכות קשריו והאמינות הגבוהה שראשי הישיבות והמנהלים נותנים בו, הורים מצליחים להגיע ערב שנת הלימודים עם חיוך על פניהם בידיעה שהם נתנו את הטוב ביותר לילדיהם.

"ארגיש: איני משבץ בתמורה לכסף. אני מקבל הצעות מכל הכיוונים ערב פתיחת שנת הלימודים – אך אני משחרר את כולם. אני מסרב לקחת שקל על כך. איני סוחר נשמות. ב"ה אני מצליח להכניס ולשבץ מאות בחורים מדי שנה במקומות שאילוּלא ההתערבות שלי לא היו מתייחסים אליהם", הוא אומר ומבהיה: "כל פעולותיי נעשות בהכוונת גדולי ישראל".

אני שואל את הרב אייזנבאך מה מייחד אותו, מה מייחד את הארגון שהוא עומד בראשותו. הוא בוחר לפתוח בסיפור.

"לפני בערך תשעה חודשים, במהלך הקיץ האחרון, נכנס אלי עלם חמודות בשם יוסי מאחת הישיבות המר־בילות בבני ברק. בפעם הראשונה שנכנס אל החדר הוא היה מרוסק למדי. המבט הכבוי בעיניו סיפר סיפור עגום במיוחד. מסולל תחתנים ארוך מאחוריו, הוא נורק מכמה ישיבות, ושבר את השיאים השליליים של עצמו פעם אחר פעם. הוריו היו על סף ייאוש, ומוריו לא הצליחו להגיע אל חקר העניין. ניסיתי להתחקות אחר הבעיות שהוא תיאר



